

Nieuwste boek over Multatuli gepresenteerd

Tijdens een publieksavond over Multatuli en levensbeschouwing op 8 december is de nieuwste bundel over Multatuli *'Misschien is niets geheel waar... en zelfs dát niet'* Multatuli: inspiratiebron voor vrijdenkers en humanisten gepresenteerd. De bundel is verschenen onder redactie van Bert Gasenbeek (directeur van het J.P. van Praag Instituut).

'Misschien is niets geheel waar, en zelfs dát niet' zo luidt Idee 1 uit de zeven bundels Ideën die Multatuli schreef. De onvoorwaardelijke en systematische twijfel ten aanzien van alle waarheden op alle gebieden van het menselijk bestaan, maakt de kern uit van het vrijdenken.

Het is dan ook niet vreemd dat er de afgelopen honderdvijftig jaar een onlosmakelijke band heeft bestaan tussen Multatuli en de vrijdenkersbeweging. In de introductie laat redacteur Bert Gasenbeek zien hoe die band ontstond en zich ontwikkelde tot op de dag van vandaag, en hoe die soms ontaardde in verering.

Een onderbelicht aspect van de betekenis van Multatuli is de vraag in hoeverre Multatuli betekenis heeft gehad of nog kan hebben als inspiratiebron voor de levensbeschouwing voor vrijdenkers en humanisten. In

'De roeping van den mens is mens te zyn' betoogt Bert Gasenbeek dat het achterliggende streven van deze beroemde uitspraak (Idee 136) van Multatuli naar zingeving en humaniteit, nog steeds de kern van het vrijdenken en het humanisme vormt.

In deze bundel zijn ook twee publicaties over Multatuli in zijn geheel opgenomen. Eén van de vrijdenker H.C. Muller uit 1883 en één uit 1909 van de anarchist en vrijdenker Ferdinand Domela Nieuwenhuis. In deze teksten en de deskundige toelichtingen door Philip Vermoortel en Homme Wedman, komen de betekenis en invloed van Multatuli rond 1900 goed tot uiting.

In de eerste editie van Max Havelaar waren de kritische vragen over het geloof van Frits Droogstoppel aan dominee Wavelaar geschrappt; waarom dat zo was en wie dat deed onthult Tom Böhm in een bijdrage, waarin ook de rol van Jacob van Lennep onder de loep wordt genomen. In 'De wakkerschudder is een weldoener' gaat Böhm in de op de kracht en de actualiteit van Multatuli, die hij omschrijft als de permanente aansporing tot kritisch denken.

Uitgave: Papieren Tijger in samenwerking met De Vrije Gedachte
ISBN 9789067282543 NUR 321

176 pagina's, geïllustreerd. **Verkoopprijs EUR 14,50**

Te koop bij uitgeverij Papieren Tijger en bij het Humanistisch Archief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Humanistisch Archief: 030-23 90 164 of mail naar humarc@uvh.nl.

